

Met een paar regels voor een goede omgang tussen kind en hond kunnen ze toch veel plezier aan elkaar beleven.

Wat moet je niet doen:

- De hond wegsturen als het kind aandacht krijgt.
- Op de hond mopperen als hij interesse toont in een kind.
- Het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zeker niet als hij in zijn mand ligt.
- Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, een speeltje of kluif heeft.
- Het kind de hond laten aanstaren, dit vindt een hond bedreigend.
- Kinderen alleen met de hond de straat opsturen.
- Het kind over de nek van de hond laten hangen.
- Het kind bang maken voor honden.
- Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of wegrent, hoe interessanter een hond het kind zal vinden).
- Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan of de handjes in de lucht laten steken.

Wat kun je wel doen:

- De hond verband laten leggen tussen “kind” en “leuk” door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeren of verschonen of door hem mee uit te nemen als u gaat wandelen met de kinderwagen.
- Kinderen met de hond laten spelen door bijvoorbeeld een zoekspelletje waar bij het kind een brokje mag verstoppen dat de hond moet zoeken. Beiden vinden dit geweldig, voor de hond is dit niet bedreigend en het kind en de hond krijgen een betere band.
- Leer een (bang) kind stil te staan als er een hond aan komt en een andere kant op te kijken.
- Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden. De meeste honden weten uit ervaring dat er in handen vaak iets lekkers zit en zullen juist daar op af gaan. Bij de handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen.

Leer uw kind 3 regels voor het aaien van vreemde honden:

- Eerst aan je (gast)vader of (gast)moeder vragen **als die er niet is: niet aaien.**
- Dan aan de baas van de hond vragen **als die er niet is: niet aaien.**
- Als je van allebei mag aaien, moet je het aan de hond vragen; steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Zo nee, dan heeft hij geen zin en moet je hem met rust laten. Zo ja, kriebel hem dan rustig onder zijn kin of borst. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk.

Laat kinderen en honden nooit met elkaar alleen !!